



Boeket namens gemeente voor diamanten bruidspaar

Wethouder Steffens feliciteert echtpaar Van der Stelt

Lijnden. Je 60ste trouwdag vieren, het is een bijzondere mijlpaal die niet voor iedereen is weggelegd. Maandag 24 november 2014 was deze diamanten bruiloft aan de orde bij het echtpaar Van der Stelt-Steijn. Wethouder Marjolein Steffens-van de Water kwam de heer en mevrouw van der Stelt als locoburgemeester feliciteren. Daarbij hoorde vanzelfsprekend een gemeentelijk bloemetje en dat was Marjolein Steffens niet vergeten. Het maakte haar bezoek extra feestelijk.

Muzikaal

Willem van der Stelt, geboren op 13 november 1927 in Amsterdam en Willy Steijn, geboren op 27 december 1930 in Koog aan de Zaan, kun je beschrijven als een muzikaal koppel: hij speelt trompet en zij slagwerk. Een bijzondere combinatie in de muziek en een goede combinatie in het dagelijks leven. Immers, anders kom je niet aan de viering van een 60-jarig huwelijk toe!

Willem en Willy ontmoetten elkaar in 1950, toen ze speelden in het orkest dat de operettezangers in Zaandam begeleidde. Voordat ze als echtpaar neerstreken in Haarlemmermeer, maakte met name Willem een rondje door heel Nederland. Zo woonde hij – toen hij werktuigbouwkunde studeerde in Delft – een tijdje in Rotterdam en Delft, maar hij bracht ook de nodige tijd door in Deventer, Zaandijk en Koog aan de Zaan. Vanwege de militaire dienst kwamen daar nog Venlo en Utrecht bij! Willy hield het op twee woonplaatsen: ze woonde in Zaandijk en Koog aan de Zaan. Als echtpaar kwamen ze naar Amsterdam-Geuzenveld en in 1960 verhuisden

zij naar Haarlemmermeer: eerst woonden ze in Badhoevedorp (1960-1975), daarna in Lijnden. En daar wonen ze nu nog.

Na zijn studie werkte Willem van der Stelt als ingenieur bij de firma Allan in Rotterdam en bij de Artillerie Inrichtingen Hembrug in Zaandam. Daarna werd hij hoofd Technische Dienst bij het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam. Willy van der Stelt-Steijn was analiste bij de Verkade Fabrieken in Zaandam en later medewerkster polikliniek, opname en directiesecretariaat van het Andreas Ziekenhuis in Amsterdam. De muziek bleef ook tijdens hun huwelijk een grote rol spelen: ze speelden beiden tot 2009 in semi-beroepsorkesten. Hun gezin telde drie kinderen: 2 dochters en 1 zoon. Inmiddels zijn er vier kleinkinderen en 1 achterkleinzoon. Bijzondere momenten? Die waren er bij hun 25-jarig huwelijksjubileum en tijdens prachtige treinreizen, gemaakt gedurende hun vakanties. Bij hun zilveren huwelijk reisden zij een dag door Nederland in het directierijtuig van de NS – Willem van der Stelt was bij zijn afstudeerstage destijds betrokken bij het ontwerp van de bestuurscabine van deze trein. Tijdens deze jubileumrit mochten familie en vrienden op verschillende trajecten meerijden! De trein is sowieso altijd belangrijk voor ze geweest, want in 1952 had Willem van der Stelt als 2e man op een stoomlocomotief met een personentrein gereden en twee maanden bij de Franse spoorwegen gewerkt in Epernay. Dat Willem en Willy in hun vakanties graag wilden reizen is dus niet verwonderlijk: ze reden o.a. in de Transsiberië Express en spoorden door Canada, Zuid-Afrika en Zwitserland.