

VOSSENBEURS



1 JUNI 1960

1 JUNI 2005

45 JAAR

Sportvereniging Voor Ontspanning Sport (s.v. VOS)



Opgericht 1 juni 1960

Raasdorperweg bij nr. 28 1175 KW Lijnden.

☎ Kantine 023-5551459

email: sportverenigingvos@hetnet.nl

Rabobank Amsterdam & omstreken: Rek. 118301292

(kantoor Zwanenburg)

Voorzitter:	<i>Jos Weel Tel. 023-5551716</i>	<i>Hoofdweg 69 Fax 023-5551473 E-mail: jokejosweel@zonnet.nl</i>	<i>1175 KM Lijnden</i>
Secretaris:	<i>Yvonne Klein Tel. 020-4973036</i>	<i>Nauerna 10</i>	<i>1161 DS Zwanenburg</i>
Penningmeester:	<i>Petra van Eijk Tel. 020-4972254</i>	<i>E-mail: sportverenigingvos@hetnet.nl Seevank 130</i>	<i>1161 AR Zwanenburg</i>
Wedstrijdsecretaris:	<i>Petra Meijs Tel. 020-4977143</i>	<i>E-mail: henk.van.eijk@planet.nl</i>	
Jeugdzaken:	<i>Anja Hermans Tel. 023-5623213</i>	<i>Weth. Rijkeboerstraat 49</i>	<i>1165 NJ Halfweg</i>
Scheidsrechters Kontakt Persoon:	<i>Rob van Eijndthoven Tel. 020-4973827</i>	<i>Middenburg 29</i>	<i>2135 AZ Hoofddorp</i>
Algemeen lid:	<i>Rob van Eijndthoven Tel. 020-4973827</i>	<i>Lindenlaan 36</i>	<i>1161 VK Zwanenburg</i>
Algemeen lid:	<i>Ria Hoohenkerk Tel. 020-4976006</i>	<i>Berkenlaan 15</i>	<i>1161 EL Zwanenburg</i>
Algemeen lid:	<i>Rob Fontaine Tel. 020-4976947</i>	<i>Essenlaan 22</i>	<i>1161 EE Zwanenburg</i>
Algemeen lid: & Redactie	<i>Petra van der Meij Tel. 023-551406</i>	<i>E-mail: fonlun@quicknet.nl</i>	
Algemeen lid:	<i>Petra van der Meij Tel. 023-551406</i>	<i>Raasdorperweg 36</i>	<i>1175 KW Lijnden</i>
Kantinebeheer:	<i>Rob en Betty Fontaine Tel. 020-4976947</i>	<i>E-mail: mej5678@planet.nl</i>	
		<i>Essenlaan 22</i>	<i>1161 EE Zwanenburg</i>
		<i>E-mail: fonlun@quicknet.nl</i>	

Geschiedenis V.O.S

Op 1 juni 1960 werd in Lijnden R.K. V.O.S. handbalvereniging opgericht.

Dat betekende leven in Lijnden want tot dan waren er in Lijnden GEEN sportverenigingen meer aanwezig.

Zoals sommige zich misschien nog kunnen herinneren is Handbalvereniging Lijnden, wat speelde op het weiland van Boer Bronkhorst verhuisd naar het Vevitaterrein in Badhoevedorp en ook onze Gymnastiekvereniging Lijnden (later S.V. de Badhoeve) was verhuisd.

Eindelijk weer sporten voor Lijnden dus.

Teams

Was er in de beginnen alleen een Dames team al ras waren de heren van mening dat er buiten het voetbal ook gehandbald kon worden en werd er bij VOS een heus herenteam opgericht. Natuurlijk met bekende namen zoals Jos Weel, Nico Gorter bijvoorbeeld.

Toen de heren eenmaal lekker draaide kwam er bij VOS ook jeugdteams te spelen. Kinderen uit Lijnden maar ook de kinderen van onze spelende leden deden hun intrede.

Zaten zij eerst in de kinderwagen naar de wedstrijden te kijken (verplicht want pa of ma moesten toch spelen)

Later speelden zij de de sterren van de hemel, wat te denken van bijvoorbeeld Edwin en Stefan Gorter, maar ook de Hoohenkerkjes, alle drie de meiden speelden hun wedstrijden bij VOS.

Coachen

Aan coachen was toen geen gebrek speelde je dochter of zoon werd je toch gewoon coach. Daar hoefde niet lang over nagedacht te worden. Mijn gedachten gaan naar Gerrit Daalhuizen, dochter handbalde, Gerrit coachte en had de zorg (vooral op Zondag) dat iedereen op tijd bij de wedstrijden waren. Waarom de zorg?

Nou de meeste meisjes zaten op het Kerkkoor en moesten dus altijd zingen op Zondag, Gerrit stond bij de kerk te wachten, Willem reed alvast met niet zingende meiden naar de wedstrijd en Gerrit kwam met een noodvaart (na het zingen) met zijn meiden naar de wedstrijd toe. Vaak werden er dan bekeuringen door een vriendelijke postbode bij Gerrit bezorgd, want rood licht: daar had hij niet van gehoord, ze hadden immers haast!

Ook werden familieleden ingezet denk maar aan Lida Schrama. Zij coachte de jeugd en handbalde zelf in de senioren. Maar het team van haar jongste zusje zat zonder coach en Lida vond dit wel leuk om een tijdje te doen, maar wat je leuk vind voor een tijdje worden bij VOS veelal meerdere jaren.

Clubhuis

In het begin had VOS helemaal geen kantine dat werd pas geplaatst in 1966. Het was een directiekeet van 7x6 m, nee dat was niet veel maar het was wel BERE gezellig. Er stond in het midden van de keet een heuse ouderwetse kachel. De omkleedruimte en wasgelegenheid was niet groot maar voldeed aan onze normen.

Bauk en Mevrouw Scholten stonden voor ons in de kantine. Dat hebben zij vele jaren volgehouden en een zeer goede opvolger werd gevonden in Henk van Woerkom. Henk was een waardig opvolger die dit ook met veel liefde heeft gedaan daarna Rob en Betty die gaan stoppen op het moment dat wij op 29 MEI aan de barbecue zitten en wie gaat het dan overnemen? Geen idee!

Gelukkig kregen we in 1973 ons Verscholen Vossennest waar we nu nog altijd in vertoeven. Bloed, zweet en tranen heeft dit gekost. Het werd door bestuur en leden zelf neergezet. Dat betekend het werd gesloopt op Hoofddorp en weer in elkaar getimmerd in Lijnden. Het was veel werk want de mannen gingen zelfs door in de nacht met werken. Leidingen moesten zelf worden gemaakt en aangelegd, dagen werd er onder het gebouw gelegen om alles zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Trots waren we dan ook toen we het in gebruik konden nemen. Vele malen opgeknapt en de laatste paar jaar drastisch verbouwd, maar wel ten goede! Mooie kleedruimte , toiletten , tafels en stoelen. Het is bijna af!

Verharde Veld

In 1978 werd het Clubhuis gerenoveerd en werden wij verblijd met de aanleg van het verharde veld. Wat ons toen het bedrag van fl.40.000 kostte. Een heel bedrag voor een kleine vereniging maar door hard werken van vele vrijwilligers, denk aan de Lotto/Toto, het oud papier en vele acties hadden we het geld bij elkaar gesprokkeld.

A.C.O

Om de financiën te handhaven en het geldelijk bezit te vergrootte werd een Activiteiten Commissie opgericht in 1970.

Zij organiseerde kienavonden en startte in 1973 met de klaverjasavonden. De klaverjasavonden bestaan nog steeds en zijn nog steeds erg gezellig maar we zoeken toch wel nieuwe aanwas want de opkomst is de laatste jaren minder geworden. De mensen worden ouder en blijven dan liever thuis, begrijpelijk, maar we zouden dus blij zijn als er eens mensen van de handbal bij zouden komen. Helaas zijn onze kienavonden vervallen. Hoe kan dit? Heel veel reden, de mensen hebben andere verplichtingen, de grote kienpresentator is weggevallen, moeilijk om prijsjes bij elkaar te krijgen. Ja, te krijgen, want met weinig geld moet je een hele mooie prijzentafel zien te krijgen. Maar wie weet in de toekomst?

Grote namen uit het ACO verleden zijn An Kamerman en Gerrie van Schaijk. Zij liepen stad en land af voor prijsjes. Ze gingen met de auto van Gerrit Daalhuizen naar Breda en haalden daar Schommelbanken. Je weet wel die dingen die buiten zet en waar je heerlijk op kunt schommelen. Leuke prijzen, ze namen er drie. Ja, een probleem want hoe vervoer je dit naar Lijnden? Geen probleem. Er werd een imperiaal gekocht op Gerrit's auto en hup de banken op de auto en richting Lijnden. Gelukkig zijn ze goed aangekomen en zelf GEEN bekeuring gekregen.

Tafeltennis

V.O.S is van alle markten thuis want in 1965 werd er een tafeltennis afdeling opgericht onder leiding van Rijk van Beek.

Helaas kunnen wij weinig historie ophalen uit dit verleden, er is bijna geen documentatie hiervan beschikbaar. In mijn geheugen staat dat er op Donderdagavond getraind werd. Allereerst in de Gymzaal van de Katholieke Basisschool in Lijnden. Later kregen wij twee tafels en natuurlijk ons eigen clubhuis en dus konden onze tafeltennissers/sters thuis trainen.

Sporthallen

In de wintermaanden hebben wij in het verleden diverse thuishavens gekend. In het begin moesten thuis spelen in de Kempmaan te Amstelveen, daarna gingen we naar de Fanny Blankers-Koen hal in Hoofddorp wat een hele gezellige tijd voor ons is geweest (dit komt uit het archief) en eindelijk was er dan de sporthal in Badhoevedorp de Sporthoeve waar we onze wedstrijden konden spelen. Helaas was het ook al zo dat in deze sporthal de gezelligheid ver te zoeken was en dat is niet veranderd .

Uitbreiding

In de jaren negentig werd onze vereniging uitgebreid. Er werden gesprekken gevoerd tussen de bestuurders van S.V. Halfweg, afdeling Handbal, en V.O.S. Halfweg was het beu om een onderdeel te zijn van de voetbal en verlangde een handbalvereniging waar de jeugd kon floreren. V.O.S. had bijna geen jeugd en beide clubs waren het gauw eens, Halfweg, handbal, werd opgeheven en de leden kwamen bij V.O.S. spelen. De aansluiting tussen leden onderling ging vloeiend. Er werden combinatie teams gemaakt en iedereen kreeg weer plezier in de sport en V.O.S. groeide.

Later kwam ook Kombij, afdeling Handbal, bij V.O.S. en daardoor zijn wij een van de grootste handbalverenigingen in de Haarlemmermeer.

Wij hebben nu weer een hechte/warme vereniging waar heus wel eens onenigheden zijn, maar we draaien heel goed met onze vereniging.

Clubblad

In 1970 werd er aan onze vereniging een stencilmachine geschonken door Gerrit Daalhuizen en Arie Blom zodat wij een clubblad in elkaar konden gaan zetten. Vele jaren is deze machine gebruikt en ook hiervoor waren weer de nodige vrijwilligers beschikbaar. Ome Frans Klaver die jaren de Vossenbeurs heeft gedraaid, de familie Schrama die thuis met An Kamerman het krantje in elkaar niette. En nu? Er is niemand meer te vinden die het clubblad wil maken, ja gelukkig hebben we wel Trudy die het krantje stencilt en ook nog even op Maandagavond in elkaar niet. Wat gaat de toekomst ons brengen?

Dat is de geschiedenis van onze vereniging V.O.S. Voor Ontspanning Sport.



FEEST DUS!!!!

Wat gaan we doen aan het 45 jaar bestaan van V.O.S. en aan het 150 jaar bestaan van de gemeente Haarlemmermeer?

Nou we hebben natuurlijk de afgelopen paar maanden regelmatig in de Vossenbeurs kunnen lezen wat we gaan doen, maar we gaan het nu echt beschrijven.

De start zal zijn op 20 mei 2005 met een gezellige familie klaverjasavond.

*Wat moet u zich hierbij voorstellen, u kunt een team samenstellen van acht personen die allemaal kunnen klaverjassen, dan kunt u meedoen aan het toernooi. Het is leuk als het familie en/of vrienden zijn maar mogen ook voetbalmaatjes, het borduurclubje of de schoonmaak ploeg zijn. We zoeken **GEEN** fanatieke clubs die met het mes op tafel spelen maar gewoon een gezellige avondje klaverjassen.*

Goed u heeft een team van acht personen en doet mee aan het toernooi, de kosten pp bedragen Euro 1,50. Er worden drie ronden gekaart.

*U wordt met z'n achten ingedeeld en kaart de hele avond met **DEZELFDE** maat. U wisselt wel van tegenpartij maar **NIET** van maat, dat is gezelliger (vinden wij).*

Ook zullen wij na de derde ronde een verloting organiseren met mooie prijzen en natuurlijk wint het team met de meeste punten een mooie beker.

Wij hopen dat U met een team meedoet, want hoe meer klaverjaszielen hoe meer klaverjasvreugde!.

U kunt zich opgeven tot en met 17 mei 2005 bij:

Petra van der Meij Tel 023 555 1406

Ria Hoohenkerk Tel 020 497 6006

Graag tot ziens!!!!



JA, IS DAT ALLES DAN?

*Welnee, natuurlijk niet!
Het volgende feest is deze:*

28 & 29 MEI 2005 24 UUR LIJNDENS SPEKTAKEL V.O.S. TERREIN



Wij gaan op 28 en 29 mei 2005 met onze handbalvereniging S.V. VOS en Dorpsraad Lijnden en Petanque Lijnden een handbal marathon , een Zeskamp en een Jeu de Boule toernooi organiseren.

De reactie die wij hierop krijgen is SUPER.

Iedereen blijkt enthousiast te zijn over onze actie. Reactie 's die we kregen zijn:

Wij doen mee, waar kunnen we helpen. Niet alleen binnen de vereniging maar ook uit de woongemeenschap Lijnden komen hulpactie 's. Zo zal de beheerder van de Vluchthaven ons helpen met baractiviteiten en de maaltijden. De leden van de Jeu de Boule vereniging biedt zich aan om ons te helpen met hand en span diensten, geweldig. Echt het wordt een groots feest.

ZESKAMP 28 MEI

Was het eerst alleen de bedoeling om een marathon te organiseren, nu is er tevens besloten om ook het evenement Zeskamp wederom te organiseren. De Zeskamp wordt gehouden op Zaterdag 28 Mei op het terrein van V.O.S. Wij hopen dus dat de teams die vorig jaar mee hebben gedaan aan Lijnden is het Einde zich wederom aanmelden en vooral de winnaars roepen wij op om de titel/beker te komen verdedigen. Maar natuurlijk kunnen ook de handbalteams zich opgeven voor de Zeskamp.

Het Team moet bestaan uit 6 personen en een coach en moet zeker niet bang zijn uitgevallen (denk aan vorig jaar).

Aanmelden voor de Zeskamp kan geschieden door contact op te nemen met bij:

Petra van der Meij, 023 555 1406

JEU DE BOULE 29 MEI

Petanque Lijnden zal op 29 Mei een klein Jeu de Boule toernooi organiseren op het terrein van V.OS.

De wedstrijdcommissie van Petanque Lijnden is hiervoor al druk bezig . Er zullen naar alle waarschijnlijkheid drie partijen gespeeld worden zodat alle Lijndenaren en Vossers kunnen beleven wat Petanque is.

U ziet alle handen worden in een geslagen om een grandioos spektakel op te zetten.

GEEN HANDBAL?????? LEES VERDER

HANDBALMARATHON 28 EN 29 MEI

24 uur Handballen met als einddoel zoveel mogelijk geld verzamelen voor een goed doel. Hoe gaan we dat doen. We hebben als goed doel de CliniClowns gekozen en bedacht dat, willen we veel mogelijk geld ophalen , we de doelpunten laten sponsoren door bedrijven maar natuurlijk kunnen ook privé personen hun bijdrage leveren.

De plannen voor de marathon zijn uitgewerkt, we lopen heel veel sponsoren af en niet onverdienstelijk mogen wij melden.

Heel eerlijk ben ik als ik er versted van sta hoe spontaan bedrijven reageren op onze actie. Ook de televisie is aangeschreven en ook hier zijn positieve reactie's gekomen om een uitzending aan onze vereniging maar bovenal onze actie in beeld te brengen.

Ik denk dat als we allemaal ons beste beentje voor zetten om deze actie te laten slagen wij een mooi bedrag kunnen overdragen aan de CLINICLOWNS.

De keuze CLINICLOWNS, Waarom?

Niet eenvoudig want er zijn zoveel goede doelen maar wel te verklaren.

Wij , als vereniging hebben heel veel jeugd rondlopen. Lopen en spelen dat is zo gewoon voor onze kinderen, maar als je in een ziekenhuis gaat kijken en dan met name het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, daar liggen kinderen die zo ziek zijn, dat is hartverscheurend. En als dan die Clown de afdeling op komt die een verhaaltje maakt over de ziekte en dit zo doet alsof het heel gewoon is , dan zie je op die smoeltjes een glimlach verschijnen. Dan is er even die blijdschap, die vreugde die voor onze kinderen zo gewoon is geworden. Daarom, daarom deze actie!

Ook zullen er andere activiteiten georganiseerd worden oa. Een springkussen voor de jeugd, een suikerspin

En wij hebben vernomen dat er ook Clowns aanwezig zullen zijn, die ons vermaken maar ook de kinderen zullen smincken.

KINDERSPELEN

Wij zijn van mening dat er buiten de handbalwedstrijden voor de jeugd ook andere activiteiten georganiseerd moeten worden. Wij zijn dan ook blij dat ook vereniging Don Bosco zijn medewerking heeft verleend door ons te ondersteunen met kinderspelen o.a. Ringwerpen, Ballen gooien, Doolhof, Gatenkaas, Spijker slaan, Clowns koppen gooien (toepasselijker kan niet) en Stok vangen.

DISCO

Op zaterdagavond wordt er voor de jeugd in het Verscholen Vossennest vanouds een disco georganiseerd. Deze disco is in handen van URGJE en dit zijn oude bekende van VOS. Richard en Stefan Gorter, welbekend, zij hebben in het verleden vaak feestje en disco's opgeluisterd bij V.O.S. dus vertrouwd.

BARBEQUE

In het kader van het 150 jaar bestaan van de Gemeente Haarlemmermeer hebben wij deze gelegenheid aangegrepen om ook alle bewoners van de Lijnden te betrekken in dit weekend door een Barbecue te organiseren op Zondag 29 mei. En wij hopen natuurlijk daar alle Lijndenaren maar ook oud-Lijndenaren te ontmoeten.

De kosten welke hieraan verbonden zijn EUR 7,50 vanaf 12 jaar.

De kosten tot 12 jaar zijn EUR 4,50

Kinderen tot 3 jaar zijn gratis.

Wilt u mee doen met onze grootse Barbecue, geef u dan op voor 21 mei a.s. bij:

Petra van der Meij 023 555 1406

Het deelnemen aan de Barbecue moet VOORAF worden betaald.



WEEKENDINDELING

De dagindeling ziet er onder voorbehoud als volgt uit:

<u>28 mei:</u>	09.00 uur	Verscholen Vossennest is open voor alle deelnemers.
	10.00 uur	Aanmelden deelnemers Zeskamp
	11.00 uur	Start Zeskamp
	13.00 uur	Plaatsen van anti Agressie Tegel door vertegenwoordiger van Gemeente Haarlemmermeer.
	14.00 uur	Gast spreker CliniClowns
	14.45 uur	Optreden Zotte Swanen
	15.00 uur	Start handbal wedstrijden
	15.15 uur	Optreden Zotte Swanen
	18.00 uur	Avond maaltijd
	19.00 uur - 01.00 uur	Disco

WEEKENDINDELING

29 mei:

09.00 uur

Plus/minus 12.00 uur

15.00 uur

16.00 uur

16.00 uur - 16.45 uur

17.00 uur - 17.45 uur

Ontbijt

Jeu de Boule wedstrijden (tijd wordt nader bekend gemaakt)

Einde handbal marathon

BBQ

Optreden Chantikoor Vijfhuizen

Optreden Chantikoor Vijfhuizen

28 Mei zullen de Zotte Swanen voor ons optreden terwijl het Chantikoor VOC uit Vijfhuizen ons feestweekend gaat afsluiten met een gigantisch optreden.

De organisatie hoopt dat ieder Lijdenaar aan dit weekend deel zal nemen maar ook hopen wij Oud Lijndenaren weer te zien.



28 & 29 MEI 2005
24UUR LIJNDENS SPEKTAKEL
V.O.S. TERREIN

Marathonhandbal 28-29 mei 2005

Overzicht wedstrijden

28 mei 2005:

15.00	Djeugd1	-	DSOV
15.25	Djeugd2	-	Aristos
15.50	Djeugd1	-	DSOV
16.15	Djeugd2	-	Aristos
16.40	Djeugd1	-	DSOV
17.05	Djeugd2	-	Aristos
17.30	Cjeugd1	-	DSOV
17.55	Cjeugd2	-	Swift Helmond
18.20	Cjeugd1	-	DSOV
18.45	Cjeugd2	-	Swift Helmond
19.10	Cjeugd1	-	DSOV
19.35	Cjeugd2	-	Swift Helmond
20.00	Bjeugd1	-	DSOV
20.35	Bjeugd2	-	Swift Helmond
21.10	Bjeugd1	-	DSOV
21.45	Bjeugd2	-	Swift Helmond
22.20	Bjeugd1	-	DSOV
22.55	Bjeugd 2	-	Swift Helmond
23.30	D.sen 3	-	
00.05	D.sen 2	-	
00.40	D sen 3	-	
01.15	D sen 2	-	
01.50	D sen 3	-	
02.25	D sen 2	-	
03.00	D sen.1	-	
03.35	H sen 1	-	
04.10	D sen 1	-	
04.45	H sen 1	-	
05.20	D sen 1	-	
05.55	H sen 1	-	
06.30	D sen 1	-	
07.05	H sen 1	-	

Marathonhandbal 28-29 mei 2005

Overzicht wedstrijden

29 mei 2005:

07.30 D jeugd 1 - DSOV
07.55 D jeugd 2 - Aristos
08.20 D jeugd 1 - DSOV
08.45 D jeugd 2 - Aristos
09.10 C jeugd 1 - DSOV
09.35 C jeugd 2 - Swift Helmond
10.00 C jeugd 1 - DSOV
10.25 C jeugd 2 - Swift Helmond

11.00 B jeugd 1 - DSOV
11.35 B jeugd 2 - Swift Helmond
12.10 B jeugd 1 - DSOV
12.45 B jeugd 2 - Swift Helmond

13.20 Mix sen 1 - Mix sen 2 Deze teams uit ouders
13.55 Mix sen 3 - Mix sen 4

14.30 Mini's VOS - Mini's DSOV

Het is helaas nog niet gelukt om voor alle teams een tegenstander te vinden.
Wel zijn enkele dames en heren bezig om oud-leden te benaderen om te komen spelen.
Zodra dit bekend is zal het definitieve wedstrijd programma bekend worden gemaakt.

Ouders die willen handballen kunnen zich bij Petra (023-5551406) of Rob (020-4976947)
hiervoor opgeven.

Dit kan zowel 's nachts als overdag zijn.

